

NIEUWSBRIEF 17
(voor de eerste helft van augustus)
GASTKERK EN DORPSKERK ZUIDHORN
31 juli 2020



(On-)gemak dient de mens



In de loop van de tijd heb je heel wat spulletjes verzameld die het leven aangenamer maken. Handige dingen die minder inspanning of tijd mogelijk maken. Snel en makkelijk. We worden er zelf ook snel en makkelijk van. Het gewicht, de waarde van die spullen ervaren we steeds minder. En als je machientje het niet meer doet, ach dan koop je een nieuwe. Eventueel tweedehands, want dat geeft je het gevoel dat je slim bezig bent. Uitgangspunt is het gezegde: gemak dient de mens. Een mens, een slim mens weet altijd iets eenvoudiger, sneller of met minder inspanning voor elkaar te krijgen. Maar wij

slimmeriken belasten zo wel “de planeet”, in de kerk liever Gods schepping genoemd.

Kamperen is een tijd lang afstand doen van je gemakken. Je moet gebruik maken van voorzieningen voor iedereen, soms wachten op je beurt, hebt de handige gadgets van thuis niet bij je. Maar ook hier zie je het gezegde in de praktijk gebracht. Sommige caravans en campers hebben meer luxe dan een eenvoudig huis, met magnetron en barbecue. En dan leven we nu “in corona”. Dat betekent dat je aan allerlei beperkingen onderhevig bent zoals afstand houden, buiten de winkel wachten, mondkapjes in het OV en overall spannende sapjes om je handen te reinigen. Het lijkt allemaal ongemak. Maar is dat ook zo?

Mensen zijn gesteld op hun vrijheid of hun vrijheden. In de Verenigde Staten lijkt vrijheid het hoogste goed. Velen echter zullen zeggen dat veiligheid en gezondheid uiteindelijk belangrijker zijn. Vrijheid zien we meestal als iets dat buiten de verplichtingen valt. Als scholier betekent vrij zijn geen school en liefst geen huiswerk. Vrijheid ligt buiten de omheining. Maar stel je het leven voor als grenzeloze vrijheid. Wie of wat zou je dan zijn? In het jodendom kennen we de Simchat Thora, de Vreugde der Wet. De Wet, de Tien Geboden geven de grens aan van je vrijheid. Daarbinnen ben je vrij. De beperking geeft je duidelijkheid en daarmee een zekere speelruimte en veiligheid. Natuurlijk moeten de regels begrijpelijk en uitvoerbaar zijn en niet als een gevangenis al te strak en te beperkend zijn. Het ongemak van de goede grenzen kan juist heilzaam zijn.

We leven “in corona”. Als het goed is houden we bewust wat afstand van elkaar, hebben we oogcontact met vreemden die passeren, maken we balletbewegingen met onze boodschappenkarretjes en glimlachen verontschuldigend. We worden ons bewust van dingen die vanzelfsprekend waren, maken keuzes waar we voorheen op de automatische piloot onze gang gingen. Veel van ons doen en laten is zorgvuldiger, aandachtiger. Als we de terechte zorg om mensen die ziek worden, de angst voor besmettingen de economische gevolgen een beetje tussen haken kunnen zetten zijn er echt positieve effecten bij deze ongewilde situatie op te merken. Aandacht, zorgvuldigheid, bewuste keuzes maken in een omgeving die vaak stiller en minder hectisch is zorgt er ook voor dat we meer om ons heen kunnen kijken, het wezenlijke van het toevallige onderscheiden. En dat is winst, die hopelijk leidt tot verantwoorde maatregelen in een soms doorgedraaide wereld, die toch ook Gods goede schepping is. Ja, ook ongemak dient de mens. *Yke Luinenburg (de predikanten zijn nog met vakantie)*

AANMELDEN VOOR EEN DIENST IN AUGUSTUS

Locatie: **Dorpskerk**
Start: 9.30 uur
Aanmelding via e-mail: aanmeldingdorpskerk@gmail.com tot donderdag voorafgaand aan de dienst om 20.00 uur
Aanmelding via telefoon: 06-14406596 (Don ten Brink)
Video opnamen: https://www.youtube.com/channel/UCK-GGR_29Q8uVCZibAvJSC8w of via de website van Dorpskerk en Gastkerk

Opmerking: U krijgt melding van uw reservering en in welk deel van de kerk u bent geplaatst. Neem plaats op het deel van de bank dat voorzien is van een sticker. Sluit zo ver mogelijk naar achteren aan.

Locatie: **Gastkerk**
Start: 9.30 uur
Aanmelding via e-mail: aanmeldinggastkerk@gastkerkpkn.nl tot donderdag voorafgaand aan de dienst om 20.00 uur
Aanmelding per telefoon: 0594 500997 (Jaap Vlijm) vanaf 23 aug 0594 507624 (Henk Mooibroek)
Aanmelding op website: [gastkerkpkn.nl](http://www.gastkerkpkn.nl) "aanmelden-kerkdienst"
Video opnamen: <http://www.gastkerkpkn.nl/kerkdienst-video-stream/> of via de website van Dorpskerk en Gastkerk
Geluidsopnamen: Rechtstreekse geluiduitzending via de kerkomroep of de link op de website van de Gastkerk

Opmerking: U krijgt melding van uw reservering en in welk deel van de kerk u bent geplaatst. Neem plaats op het deel van de bank dat voorzien is van een sticker. Sluit zo ver mogelijk naar achteren aan.

PASTORALE MEDEDELINGEN

Gastkerk

Op zaterdag 4 juli jl. is overleden Rindert Kamminga in de leeftijd van 82 jaar, sinds mei 2018 opgenomen in het Zonnehuis. Hij is 58 jaar geleden gehuwd met Gré Kamminga, vader en schoonvader van Eric en Margreet Kamminga, opa van Mariëlle, Rozemarijn en Rindert.

BEDANKT!

Tel uw zegeningen zeggen we de laatste tijd veel vaker. We zijn dankbaar voor alle goede dingen die wij mogen ontvangen. De bloemen die Marco Kooi ons kwam brengen namens de kerk waren voor ons een echte verrassing en we hebben ervan genoten. Het waren mooie kleuren die ons vrolijk maakten. De vele kaarten en cadeautjes zijn hartverwarmend. We bedanken u daar heel hartelijk voor.

Inmiddels hebben we een vrij zware kuur achter de rug met een positief resultaat. Daar zijn we blij mee. Er komt binnenkort een nieuwe kuur in de hoop dat we daarmee een tijdje vooruit mogen kijken.

Met vriendelijke groeten, *Gerke en Rennie Renting*



Wij willen iedereen bedanken voor alle blijken van meeleven tijdens de ziekte en na het overlijden van Rindert Kamminga
Gré Kamminga-de Vries; Eric en Magreet, *Mariëlle, Rozemarijn en Rindert*,
Janetta en Bert, *Britt en Floor*, Peter en Paola

BLOEMEN

In de afgelopen weken zijn bloemen gebracht met een hartelijke groet van de gemeenten. Weet u iemand die er blij van wordt, geef het dan door aan de scriba's!

dhr. Albert Faber, van Starckenborghkanaal 3 NZ,
Noordhorn en mevrouw Hanneke de Jonge - Hel-
mus, Langestraat 20 in Noordhorn
Grada en Bart Gorter, Wederik
Mevrouw J. Venema Emmalaan
fam. Terpstra Akkerend
Dhr. A.J. Koster Capellastraat
Mevr. W. ten Cate-Wegter Wassenaerplein.



KERKDIENTEN IN AUGUSTUS

| | | | |
|----------------|--------------------|----------------------------------|---|
| Zondag 9.30 | Gezamenlijk | Ds. Greetje Rol | |
| 2 aug | uur | Dorpskerk | |
| | | | |
| Zondag 9.30 | Gezamenlijk | Ds. Yvonne Hiemstra | |
| 9 aug | uur | Gastkerk | |
| | | | |
| Zondag 9.30 | Gezamenlijk | Dhr. Jan Koops | |
| 16 aug | uur | Dorpskerk | |
| | | | |
| Zondag 9.30 | Dorpskerk | Pastor Hilda van Schalk- wijk | |
| 23 aug | uur | Gastkerk | ds. Annemiek Boonstra |
| | | | |
| Zondag 9.30uur | Dorpskerk | ds. Hester Wouda | Afscheid en bevesti- ging ambtsdragers |
| 30 aug | Gastkerk | Pastor André van Aarle | |

COLLECTEDOELEN VOOR DE MAAND AUGUSTUS

(zondagen 2, 9, 16, 23 en 30 augustus 2020)

In deze nieuwsbrief voor de maand augustus brengt de ge-
zamenlijke diaconie van de Dorpskerk en de Gastkerk de
volgende vijf collectedoelen bij u onder de aandacht:

- | | |
|--------------------|--|
| Zondag 2 augustus | - Stichting Werkgroep Roemenië PKN Zuidhorn |
| Zondag 9 augustus | - Kerkrentmeesters/Kerk |
| Zondag 16 augustus | - Kerk In Actie zomerzending Rwanda |
| Zondag 23 augustus | - Diaconie |
| Zondag 30 augustus | - Mensenkinderen |



Stichting Werkgroep Roemenië PKN Zuidhorn

Al jarenlang zet een groep vrijwilligers uit Zuidhorn zich in voor de allerarmsten in een gebied in Roemenië. Zij zijn verenigd in de Stichting Werkgroep Roemenië. Deze stichting werkt samen met de diaconie van Altmark/Kakerbeck (in Duitsland).

Er wordt door deze vrijwilligers geld en goederen ingezameld. In de DorpsGast wordt maandelijks een uitleg gegeven over de werkzaamheden. Zo is in de DorpsGast van maart jongstleden een verslag te lezen van het bezoek van de werkgroep, in 2019, aan het land Roemenië. De voorbeelden van hulp die wordt geboden zijn:

- Noodhulp
- Hout- & Broodproject
- Huizenproject
- Goedereninzameling

Voor verdere informatie over deze Stichting kunt u kijken op www.stichtingwerkgroep-roemeniepknzuidhorn.nl.



Kerk(rentmeesters)

De kerkrentmeesters zorgen ervoor, veelal achter de schermen, dat een kerk gebruikt kan worden als zodanig. De huidige protocollen, i.v.m. de corona-omstandigheden, zijn dan ook bedacht en geschreven door de kerkrentmeesters van beide kerken. Voor het kunnen uitvoeren van deze taken is er veel inzet van mensen nodig, maar daarnaast is er ook blijvend financiële steun nodig.

KiA Zomerzending Rwanda

Rwanda heeft een jonge energieke bevolking. Zeventig procent is onder de dertig. De meesten hebben de genocide van 1994 zelf niet bewust meegemaakt. Zij hebben minder trauma's dan hun ouders, wat hoop biedt voor de toekomst van dit zich snel ontwikkelend land. Veel Rwandese jongeren uit afgelegen dorpen gaan op zoek naar werk of opleiding in de hoofdstad. De kerk wil jongeren meer perspectief bieden in hun eigen omgeving. Met uw steun kunnen jongeren trainingen volgen als jonge ondernemer of artiest. Ze leren over administratie en financiën, spaargroepen, leiderschap, maar ook media, poëzie, drama, verhalen vertellen, schilderen, moderne of traditionele dans, muziek, sport, zang.



Wat kan de kerk doen met uw bijdrage?

- voor 120 euro krijgt een jongere een training in ondernemerschap
- voor 215 euro wordt een spaargroep een jaar begeleid
- voor 277 euro wordt een gespreksleider in verzoeningsgesprekken opgeleid

Diaconie

De diaconen wegen samen af voor welke doelen steun wordt gevraagd aan de gemeente. Gelukkig kunnen we daarbij op u rekenen!

Dat gaat vaak om inzamelen van collectegeld voor de helpende hand, die in de meest schrijnende situaties ver weg of dichterbij, wordt uitgestoken. Maar soms gaat het ook om heel praktische hulp die u en wij zelf kunnen bieden. Een actueel voorbeeld daarvan is nu het boodschappen doen voor mensen die het niet zelf kunnen, vanwege infectiegevaar. De boodschappendienst wordt iedere nieuwsbrief genoemd en voorziet in een behoefte. Zo dichtbij kan het dus zijn.

Maar de behoefte aan hulp is soms ook verder weg. Bij het kiezen voor passende en effectieve projecten laten we ons leiden door Kerk in Actie. En bij acute nood in de wereld kiezen we soms om die voorrang te geven.

Samen met u proberen we medemensen te bereiken met steun die zo ontzettend nodig is, ver weg en dichtbij. Uw bijdrage is daarbij van harte welkom.

Mensenkinderen



Stichting Mensenkinderen helpt kinderen, gezinnen, gehandicapten en bejaarden in Albanië, Armenië en Moldavië voor wie niemand anders zorgt. De Stichting werkt alleen via kerken en lokale organisaties. Stichting Mensenkinderen verleent materiële en immateriële hulp aan mensen die lijden onder armoede of vervolging. Daarnaast geven zij voorlichting om groepen en individuen te motiveren zodat deze betrokken raken bij het helpen en dienen van de naaste in nood. Hoewel Mensenkinderen een christelijke organisatie is, wordt hulp verleend ongeacht religie of

etnische achtergrond.

Met uw steun draagt u bij aan de hierboven genoemde activiteiten. De diaconie beveelt deze collectedoelen van harte bij u aan!

Gelukkig kunnen we onze collecteafdracht weer doen tijdens een kerkdienst. Maar als u er niet bij bent of kunt zijn, kunt u uw gift ook overmaken onder vermelding van het collectedoel op:

NL 89 RABO 0375 8665 66 t.n.v. Diaconie Dorpskerk Zuidhorn of

NL 22 RABO 0375 8245 10 t.n.v. Diaconie Geref. Kerk Zuidhorn

OPEN KERK IN DE DORPSKERK OP WOENSDAGMIDDAG VAN 15.00 TOT 16.00 UUR

De Dorpskerk is wekelijks een uurtje geopend om een kaarsje aan te steken, stil te worden of rustig rond te kijken. Voor wie een praatje wil maken of iets meer over de kerk wil weten is de predikant of een vrijwilliger aanwezig.

De "Open kerk" is (in ieder geval tot 1 september) niet op vrijdag, maar op **woensdagmiddag van 15.00 tot 16.00 uur**.

Je kunt binnenlopen via de zuidzijde van de kerk (de kant van de Jellemaweg). Er staat ontsmettingsmiddel voor de handen en we houden de 1,5 meter afstand. Als je gezondheidsklachten hebt blijf je thuis.



We hopen dat wie daar prijs op stelt zo op een veilige manier in onze kerk kan komen voor een gesprek of om even rustig in deze ruimte te zijn.

NIEUWE AMBTSDRAGER DORPSKERK

De kerkenraad van de Dorpskerk is blij dat de heer Hessel Brandsen zich beschikbaar heeft gesteld voor de functie van preses, voorzitter. Wij hopen hem op 30 augustus in de dienst te kunnen bevestigen als ouderling. In die dienst zal dan ook Ria Kloosterhof bevestigd worden als ouderling en nemen we afscheid van de ouderlingen Ina de Jonge en Yke Luinenburg. Eventuele bezwaren tegen de benoeming kunnen de komende weken ingediend worden bij Marjanne Beiboer, scribahervormdzuidhorn@gmail.com.

*Vanwege de vakantie is het lastig om informatie te verzamelen. U zult daardoor misschien bepaalde zaken gemist hebben in deze nieuwsbrief. Onze excuses daarvoor.
Redactie DorpsGast*

Beste kinderen,
Met mooi weer liggen jullie misschien ook wel eens lekker lui in een hangmat. Heb je zo'n regenachtige dag (met gezellig rommelend onweer), dan is deze kleurplaat geschikt om je zomer gevoel vast te houden!

